

KULTURMILJÖER I GÄSTRIKLAND



WIJ WALSWERK



Från Länsmuseet:

Vid Wij säteri anlades 1797 en stångjärnsmedja där tackjärn från Åbrons masugn förädlades. Bruket ingick i Ockelboverken som var det mest framgångsrika bruksföretaget i Gästrikland på 1700-talet, med verksamhet på flera platser i norra Gästrikland och södra Hälsingland. Den mest kända ägaren av Ockelboverken var Catharina Bröms som benämndes "Nådig frun på Wij".

Efter det att smedjan brann ner 1860 uppfördes en lancashiresmedja på platsen. Den byggnad vi ser idag kom till över tjugo år senare då verksamheten utvecklades. På 1800-talet hade man utvecklat nya metoder för att valsas stål. I Wij installerades först ett mediumvalsverk som i början av 1900-talet kompletterades med ett finvalsverk. Det valsade stålet såldes till bland andra Gillette i Tyskland för tillverkning av rakblad. Verksamheten på Wij lades ner 1933. Anläggningen lämnades kvar orörd. I mitten av 1980-talet togs byggnaden över av Stiftelsen Wij valsverk. Idag är byggnaden ett unikt industrimuseum.

Mindre än 2 mil sydväst om Ockelbo finns Jädraås-Tallås järnväg. Järnvägen band samman Ockelboverkens anläggningar med hamnen i Norrsundet vid Östersjön.

HÄR HITTAR DU WIJ WALSWERK



Om du har nytta av denna presentation är du välkommen att hjälpa till med finansieringen av vårt arbete med tips på aktiviteter i Gästrikland. Skicka gärna en slant till Swish 1233604477 eller Bankgiro 5415-7276. Ange K7 vid betalning!



www.visitgastrikland.se